

*Niemand die weten kan
hoeveel ik van je hou.
Niemand die mij troosten kan
in mijn verdriet om jou.
Niemand die begrijpen zal
hoe vreselijk ik je mis.
Niemand die beseffen zal
hoe erg die pijn wel is.*





Na een leven van liefdevolle zorgen,
voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
heeft de Heer tot Zich geroepen

Charlotte Oeyen

weduwe van Michel Vanbleu

geboren te Borgerhout op 24 juni 1920
en godvruchtig overleden te Deurne in woonzorgcentrum De Pelikaan
op 30 november 2020.

De uitvaartliturgie in de Sint Fredeganduskerk te Deurne
en de teraardebestelling op de begraafplaats van Deurne - Ruggenveld
vinden plaats in intieme kring.

Rouwadres:
Familie Charlotte Oeyen
p/a Rouwcentrum Loots
Cogelsplein 1-3 - 2100 Deurne

Dit laten u in droefheid weten:

Liliane † Vanbleu,
Karel en Denise Vanbleu - Diels,
Pascale Vanbleu,

haar kinderen,

Egide Vanbleu,
Jean-Paul Mosuse,
Robert † Mosuse,
Ronny Mosuse en Tine Huyse,
Regine Mosuse,
William Van Geyt,
Fiona Vanbleu en Jasper Lambrechts,

haar kleinkinderen,

Mozes, Marie, Mona, Matilda, Lio,
Josse,
Fré en Vic,

haar achterkleinkinderen,

Marcel Van Geyt,

verwant aan de familie.