



In een zee van liefde
geboren
Op golven van liefde
gestorven

*Ik ben zo moe na deze lange reis,
al wat ik vraag is een rustige slaap,
en dromen over hen die ik lief had.*



Wij nemen afscheid van

Louis Vriens
echtgenoot van Irène Senecaut

geboren te Antwerpen op 15 september 1930 en
overleden te Deurne in het Woonzorgcentrum De Pelikaan
op 21 februari 2019.

U wordt vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de uitvaartliturgie
in de parochiale kerk van het H. Hart te Deurne
op **vrijdag 1 maart 2019 om 10 uur.**

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in voornoemde kerk,
Schotensesteenweg 167, vanaf 9.40 uur.

Aansluitend bij de plechtigheid volgt de asverstrooiing op
de verspreidingsweide van de begraafplaats van Deurne - Ruggeveld.

Rouwadres:
Familie Louis Vriens
p/a Rouwcentrum Loots
Cogelsplein 1-3 - 2100 Deurne

Dit laten u in droefheid weten:

Irène Senecaut,

zijn echtgenote,

Wilfried en Karin Vriens - Creve,
Patrick en Linda Vriens - Rademakers,

zijn kinderen,

Maarten en Anke,
Caitlyn,

Jorn,
Mattias en Nathalie,
Steve en Reggie,
Kenny en Thalia,
Jimmy en Joke,

zijn kleinkinderen en achterkleindochter,

Raymond en Jeannine Ferny - Vriens,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
*zijn zus en schoonbroer,
zijn neven en nichten,*

Vera Senecaut,
en dochter,

Hélène Senecaut,
kinderen en kleinkinderen,

Jean en Conchita Senecaut - Deferm,
kinderen en kleinkinderen,

zijn neven en nichten,