

*De stilte draagt jouw naam
nu jij van ons bent weggegaan
want in die stilte leef jij voort,
wordt jouw stem, jouw lach
nog steeds gehoord.*

In zoveel mooie herinneringen blijf je altijd bij ons

Mariette Lievens

weduwe van Louis Caers

geboren te Antwerpen op 12 september 1927 en
aldaar overleden in het ZNA Stuivenberg
op 26 september 2020.

Gelegenheid tot het bijwonen van de asverstrooiing
op de verspreidingsweide van de begraafplaats van
Deurne - Ruggeveld op **vrijdag 2 oktober 2020 om 11 uur**.

Samenkomst aan voornoemde begraafplaats,
ingang Ruggevelddaan, om 10.45uur.

Dit melden u:

Louis † Caers,

haar echtgenoot,

Michel † en Leonie Van der Aa - Lievens,

haar zus en schoonbroer,

Ingrid Van der Aa en Jean-Pierre Clauws,

haar nicht en neef.

Rouwadres:
Ingrid Van der Aa
Bruelenhof 28 - 2830 Tisselt