

Eddy Van den Driessche

°20.02.1949 - †28.06.2025

*Wat je in je hart bewaart,
geraak je nooit meer kwijt ...*

Eddy Van den Driessche

Schatti, Pappi, Opi, Vriend,

geboren te Wilrijk op 20 februari 1949 en overleden te Borgerhout
in de palliatieve eenheid van Sint-Erasmus op 28 juni 2025.

U wordt vriendelijk uitgenodigd samen met ons afscheid te nemen van Eddy
tijdens de uitvaartliturgie in de Sint-Fredeganduskerk te Deurne
op **maandag 14 juli 2025 om 11 uur**.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk, vanaf 10.30 uur.

Graag kleurrijke kledij.
Bloemen noch kransen.

Aansluitend op de plechtigheid vertrouwen we de urne van Eddy toe aan de aarde
in het urnenbos van de begraafplaats van Antwerpen - Schoonselhof.

Eddy werd door iedereen graag gezien
en in het bijzonder door zijn familie ...

Schatti van

Vera Hulselmans,

Pappi en Opi van

Jorn en Leen, Nils, Krist,
Phemie en Kim, Robbe, Lars,

de familie Van den Driessche - Hulselmans.

*Met bijzondere dank aan het team van de palliatieve eenheid Sint-Erasmus
en aan de VIP thuisverpleging voor de fijne zorgen.*

Rouwadres:

Familie Eddy Van den Driessche
p/a Rouwcentrum Loots
Cogelsplein 1-3 - 2100 Deurne

online condoleren: www.begrafenissenloots.be